

Daguitstap naar Breda

Zaterdag 11 mei 2019

Dit voorjaar trekken we naar Breda, één van de grootste steden van de Nederlandse provincie Noord-Brabant, niet ver van de grens met België.

Breda is ook bij veel Belgen een populaire bestemming omwille van zijn vele winkels en gezellige cafés en restaurants, en dit allemaal in een prachtig historisch kader.

Bovendien heeft Breda een speciale band met het Koningshuis van Oranje-Nassau.

In de voormiddag maken we een **wandeling** van ongeveer 1 kilometer **door het historische stadscentrum**, en komen we langs enkele historische bezienswaardigheden.

De **Grote Kerk of Onze-Lieve-Vrouwekerk** werd gebouwd in een Brabants gotische stijl. In de Prinsenkapel vind je schitterende grafmonumenten van 9 Nassaus en de eerste prins van Oranje.

Het **Kasteel van Breda** dateert uit 1198 en werd gedurende vele jaren bewoond door de Nassaus. In 1536 werd het kasteel omgebouwd tot een Renaissancepaleis. In 1828 werd het paleis verbouwd tot militaire academie. Nu is hier de Koninklijke Militaire Academie gevestigd waardoor het complex nu verboden terrein is en alleen te bezoeken is onder leiding van een VVV-gids en onder strikte regels (identiteitscontrole!).

Het **Begijnhof** is een door muren omringd complex bestaande uit huisjes en een kleine kerk in het centrum van Breda. De 29 huisjes verdeeld over twee hofjes zijn gegroepeerd rondom een kruidentuin.

In de namiddag bezoeken we twee interessante plaatsen buiten Breda.

De **Basiliek van Oudenbosch**, of voluit de Basiliek van de HH. Agatha en Barbara in het plaatsje Oudenbosch, werd gebouwd halfweg de 19^{de} eeuw en is een kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Het **Vliegend Museum Seppe in Bosschenhoofd**, op het terrein van de luchthaven van Breda, bevat een groot aantal antieke vliegtuigen, waaronder een replica van de Wright Flyer uit 1909.

Programma

- Ontvangst met koffie en gebak
- Voormiddag: Wandeling door het historische stadscentrum
- Middagmaal: driegangenverrassingsmenu
- Namiddag: Bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch en het Vliegend Museum Seppe in Bosschenhoofd
- Afsluiter met koffie en appelgebak

Praktische info

<u>Vertrek:</u>	Om 7.30 u. aan de parking in de Zomerstraat (straat van Aldi en Rode Kruis)
<u>Thuiskomst:</u>	Rond 19.30 u.
<u>Deelnameprijs:</u>	KVLV-leden en partner: 56,00 € – Niet-leden: 67,00 €
<u>Inbegrepen:</u>	Busvervoer en fooi chauffeur, koffie en gebak 's morgens en 's avonds, middagmaal en 1 consumptie, inkomgelden en gidsen.
<u>Eerst inschrijven:</u>	Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be), ten laatste tegen dinsdag 30 april.
<u>Dan betalen:</u>	Via de rekening van KVLV Berlaar: BE38 7332 0211 3472 met vermelding van "Daguitstap Breda" en je naam.
<u>Opgelet:</u>	Vermeld bij je inschrijving je naam zoals die op je identiteitskaart staat. Dit is nodig voor de identiteitscontrole in het Kasteel van Breda. Vergeet ook je identiteitskaart niet mee te brengen tijdens de uitstap.